



Gustav Berndtsson

En av Hisingens mer bemärkta fotbollsspelare, tränare och ledare, Gustav Berndtsson, har hastigt avlidit i en ålder av 71 år. Han var född och uppväxt i Rambergsstaden och begärde sitt inträde i Göteborgs AIK eller GAIK som Hisingerklubben populärt kallades den 7 april 1933. Han visade fina fotbollstakter och debuterade i A-laget för de vinröda 1937. Blev därefter "bosatt" i laget och deltog i A-laget till 1956. Han gjorde långt över 500 matcher för den anrika Hisingerklubben. Gustav jobbade ideellt och var både ledare och styrelseledamot. Förutom att han var en slitstark och teknisk ytterhalv visade han fina tränaregenskaper. Var med om att föra upp GAIK-arna från Göteborgsseriens klass III till div II under 50-talet. På den tiden rymde laget massor av tekniska bollspelare som senare gjorde sig bemärkta i allsvenskt sammanhang. Bl a Leif "Lippon" Linderoth i GAIS.

Genom sitt lugn och sitt sympatiska sätt kunde Gustav ta grabbarna på det rätta sättet. Han var tränare i föreningen Tiden 1946—1957 då Hisingerklubben hade en av sina framgångsrika perioder. Även i styrelsen har Gustav nedlagt ett gagnarikt arbete. Han var ordförande i klubben tiden 1952—1965 och senare 1969—1973. Hade också ordförandeposten i Hisingersalliansen och bidrog till att det rädde god stämning i stadsdelsklubbarna. Gustav hade ett medryckande sätt och framförde sina uppfattningar på ett sätt som fick folk att lyssna. Han hade många vänner. För sina insatser på fotbollsplanen och som ledare och tränare har han fått Göteborgs, Svenska fotbollförbundets och Göteborgs Distrikts Idrottsförbunds högsta utmärkelser. Blev 1974 hedersordförande i GAIK.

Hans minne kommer att leva bland många fotbollsvänner. Närmast sörjande är maken Berit, sonen Ronny och dottern Maj med familjer.

LENNART ARFVIDSSON



Min älskade Make
vår käre Pappa
Svärfar
Morfar och Farfar

Gustav Berndtsson

* 21/4 1917
† 6/6 1988

BERITH

Ronny och Eva

May och Kurt

Barnbarn

Släkt och många vänner

*Tack för allt vad Du oss
skänkt*

*För oss Du strävat, på
oss Du tänkt*

*Ditt goda hjärta, Ditt
ljusa sinne*

*Hos oss skall leva i
tacksamt minne*

Varför?

Begravningsakten äger rum onsdagen 22 juni kl. 11.00 i Lundby Gamla kyrka, där samling sker och dit blommor kan sändas före kl. 09.00.

Gunnar Andersson fyller 50 år

På fredag fyller förrädsarbetare Gunnar Andersson, Majstångsgatan 9 C, 50 år. För alla fotbollsspelare och entusiaster i väster är jubilaren ett känt namn. Han har gjort sig bemärkt i olika sammanhang och bland annat tjuvat publiken kring GP-cupstusterna på Gröna Vallan med sitt tekniska och säkra stopperspel.

Gunnar Andersson inledde sin fotbollsbanan i Djurgårdens pojklag, som senare ombildades till Godhems BK. Flera av storklubbarnas talangscouter uppmärksammade den lovande ynglingen, som så småningom värvades till Gais. Men efter ett par år återvände han till majklubbarna. Han medverkade i Göteborgs FF:s div. II-elva och ägnade senare Skogens IF sina tjänster.

Efter sin aktiva tid var han flitigt anlitad som tränare och har under sina år som bollspelare och tränare skaffat sig många vänner. Säkerligen kommer dessa att möta upp i bostaden på jubileumsdagen för att hylla 50-åringen. G-P:s sportredaktion stämmer in i kören.

LEAR

2

3/12 98.

MINNESORD

Bengt Bjerned

Revisor Bengt Bjerned, Kullavik, avlidit 80 år gammal. Närmast anhöriga är hustru Inga och dottern Carina.

*

Med Bengt Bjerneds bortgång har en av landets skickligaste och mest kända auktoriserade revisorer och idrottsledare gått ur tiden. Han var född och upp vuxen i värmländska Torsby och sålunda äkta Värmlänning. Men redan i början på 30-talet kom den gladlynte värmlands ynglingen till Göteborg för studier. Han fuskade under fritiden med idrott och blev bland annat skolmästare i bandy i Göteborg, var därtill en duktig simmare under läroverksåren i Vänersborg.

Bengt var en stor förenings människa och därtill en skicklig revisor. Han hade egen revisionsbyrå, var uppslagsrik och alltid vid gott humör. Han blev ordförande i Motormännens helnykterhetsförbund 1947, samtidigt som han tog civilekonomexamen och blev extra uppmärksam. Han var även verksam i Lions klubb i många år och hade



uppdraget som distrikts guvernör med bland annat följdjobb. Bengt hann dessutom med, att verka i studentkåren Odd Fellow och Tempelriddarordern. Alltid lika öppen och vänlig. Redan i ungdomsåren hade Bengt varit intresserad av idrott, där speciellt bandyn tilldrog sig intresset. Men även ishockeyn fick hans uppmärksamhet. Genom sina många kontakter i Göteborg, blev det så småningom omskrivna GAIS som fick dra nytta av den gemytliga värmlandsgöteborgarens kunskaper. Hans ledaregenskaper upptäcktes av ishockeyfrälste

Bertil Rönnberg. Sporten var på stark frammarsch i fotbollshuvudstaden och Bengt var inte svår att övertala och ta över och axla manteln efter den göteborgske ishockey pionjären Rönnberg.

Det blev en rejäl uppsving för sporten och många hockeystjärnor kom till Makrillklubben och nådde framgång. Även fotbollen drog fördel av den pigge GAIS-ledarens agerande och flera fotbollsstjärnor kom till den anrika Göteborgsklubben, som samtidigt fick ett uppsving.

Bengt blev invald som ordförande i GAIS:s fotbollssektion och trädde även in i Göteborgs fotbollsförbunds styrelse som vice ordförande.

Han hade även konst och frimärken som avstressande objekt i sitt arbetstyngda jobb som auktoriserad revisor. Med god hjälp av hustru Inga, som ställde upp och stöttade honom i alla väder.

I ishockeyn var Bengt verkligen engagerad och förutom ordförandeskapet var han en stor entusiast av den populära ungdomsturneringen GP-pucken. Han var alltid öppen för

nya förslag och idéer. Beredd att räkna en hjälpande hand, där det behövdes. Detta gällde såväl i idrott som i det dagliga jobbet.

Bengt var en verklig idealist och de stora linjernas man. Han var en renodlad nykterhetskämpe, som var lätt att umgås och jobba med. Han beklädde många ordförandeposter i olika göteborgska klubbar och avdelningar. Han blev även vida känd, och har som uppmuntran fått Riksidrottsförbundets ishockey- och fotbollsförbundets högsta utmärkelser av ädla metaller.

Han var en stor idrottsledare och en uppskattad sådan, samt därtill en fin vän och kamrat av ädlaste slag. Även om vännen Bengts glada nuna inte längre finns med i kamratkretsen kommer minnet av denne store idrottsentusiast och GAIS:are att leva kvar bland alla idrottsvänner i Göteborg med omnejd.

LENNART "LEAR"
ARFVIDSSON



Bror Blomqvist död

Efter en tids sjukdom har Bror Blomqvist, Hälsö, avlidit i en ålder av 81 år. Med honom har en av Göteborgskorpens stora ledare gått ur tiden. Bror var född på Kvarnberget men växte upp på Gårda. Höll under pojkåren till på Heden och fotbollen var det stora fritidsintresset. Han blev medlem i IF Sten Sture och var en av klubbens stora i fotboll. Agerade som stopper och blev framgångsrik. Blev även uppmärksammasad som ledare i klubben och deltog några år i Göteborgs fotbollförbund. Bror hade sin dagliga gärning på Götaverkens kontor och engagerades så småningom till Lundby IF, som på den tiden var på våt mot div II. Han var hisingsklubbens ordförande under några år och genom sin arbetskapacitet och sitt glada humör gjorde han fin PR för de "grönvita".

Bror var även engagerad i Göteborgs hemvärns norra krets, där han tillsammans med chefredaktören Harry Hjärne gjorde fin propaganda. Det var genom hemvärdet hans intresse för motionsidrotten tändes. Göteborgskorpen blev även hans stora fritidsintresse. Han var en av initiativtagarna till Götaverkens korpklubb och var med och fuskade i fotboll, handboll, friidrott m m. Bror blev så småningom Göteborgskorpens ordförande 1947, en befattning som han hade fram till 1954 då han anställdes som ombudsman. Han var också med i Rikskorpen och kläckte idéer. Som rikskonsulent blev han vida känd och fanns med och jobbade i korpdistrikten i de olika landskapen runt om i landet. Var full med idéer och initiativtagare till Korpens handikappidrott och pensionärsmotionen, där han var ordförande sedan han avgått med pension som rikskonsulent.

Bror var med sitt glättiga humör och sitt käckta uppträdande en av Korpens stora ledare som alla lyssnade på. Han skrev artiklar om Korpen och dess olika aktiviteter, diktade den kända Korpvisan och var utan tvekan en av landets allra största korpledare. Var dessutom en god debattör som framförde sina åsikter på ett förnuftigt sätt och fick folk att lyssna. Bror fick härigenom många vänner. Även om han inte längre finns med i korpkretsen, kommer minnet av hans gagnarliga arbete för Korpens fromma att leva kvar. Närmast sörjande är maken Edith, dottern Eva och barnbarn samt alla korpvänner och fotbollsentusiaster i Göteborg med omnejd.

LEAR